

Verslag VLOK activiteiten op Lombok van 17 augustus tm 12 september 2022

Na een lange vertraagde reis naar Bali, een kort verblijf aldaar, ben ik op woensdag 17 augustus geland op Lombok. De ontvangst, van alle teamleden op het vliegveld, was meer dan hartelijk, het was feestelijk.



Dahery, onze secretaris, is 24 uur beschikbaar voor de hand en alle spandiensten en is iedere dag aanwezig in onze VLOK office.

Onze chauffeur Mus verblijft in ons huis samen met zijn vrouw en is tevens mijn bodygard.

Vanaf de eerste dag is in onze tuin een kleine zwarte kat aanwezig, is gek op kipresten en houdt de tuin vrij van alle andere beesten of ongedierte. Vooral in de avonduren is dat duidelijk hoorbaar.

Welkom doek bij het VLOK kantoor in Teloke

Wat de laatste weken verricht is: Hierbij een kortoverzicht

Bezoek aan de Bupati(regio gouverneur van Oost Lobok). Slechts enige momenten hebben we met hem gesproken want hij moest plotseling weg. Wel wilde hij een vervolggesprek aangaan over de voortgang van het nieuw gebouwde ziekenhuis. Het is nog steeds niet geregeld. Je moet vrienden hebben om je er tussen te wringen.

Bezoek aan het ziekenhuis: we werden met veel ceremonie ontvangen, vele mensen waren aanwezig inclusief vlagvertoon, het volkslied en toespraken bij de hoofdingang, Daarna een korte vergadering waarin wij aangegeven hebben dat we op korte termijn willen weten hoe zijn de lening van 130 miljoen Roepia= €6500 gaan terug betalen. Dat geld had reeds eind 2019 terug getaald zullen zijn. Tot op de dag van dit schrijven nog geen officiële bevestiging ontvangen.

De VLOK kleuterschool in Orong is slecht onderhouden, lekkages, bladderend verf en het speeltuig op de binnenplaats is slechte staat en deels gevaarlijk om er mee te spelen. De hoofdonderwijzer is door mij de wacht aangezegd. Binnen 2 weken geen verbetering dan kan hij vertrekken.

Het hoofd van de vlok basisschool in Orong is gelukkig ontslagen. Hij maakte van het gebouw en de omgeving een puinhoop van. Hij is opgevolgd door de allereerste schoolhoofd. De allereerste successen zijn reeds geboekt. Mijn bezoek aan de school werd begeleid door tientallen kinderen in klederdracht, vlaggetjes, bordjes met mijn naam er op, gezang en een speciale hoofddoek voor ere gasten. Het raakte mij wel op een gevoelige plaats.

Achter de kleuterschool in Orong is een nieuwe school in aanbouw voor leerlingen op het mavo/havo nivo. De ouders zijn te arm om hun kinderen naar school te sturen. Alles is op basis van gratis verblijf en opleidingen, we willen met hen verder samen werken. We hebben meer elektriciens nodig. In het weekend van 3 september gaan we 2 van hen opleiden tot het maken van Basic elektric. De gelden die zij nodig hebben komen van sponsors uit Indonesië en andere landen. We hebben een donatie gedaan voor de aanschaf van studieboeken.

De school in Pananggak begint lekker op te schieten maar zal vermoedelijk niet klaar zijn voor mijn terugreis naar Nederland . De officiële ceremonie zal op 7 september plaats vinden. Een 35 tal mensen zijn uitgenodigd

Van de stichting Haella uit Nederland hebben we ruim €2600 ontvangen voor het maken van basic electric in een 40 tal huizen. Het meeste geld gaan we besteden aan de huizen in Penanggak. In het dorp is geen elektricien te bekennen. Twee geselecteerde jonge mannen gaan wij tegelijkertijd met de 2 uit Orong opleiden zowel in theorie als in de praktijk.

De sfeer hier is meer dan prima. We doen veel samen, hebben veel lol met elkaar en het weer is meer dan warm. De volgende keer meer over solar power, beenprothese, bezoek aan het dorp Pomongkon en IJobalit op Oost Lombok, agricultuur tuinen en afspraken met de Kapala Desa(burgemeester van een 12 tal dorpjes).

Liefs en groeten uit Lombok. Harry